

## "יקר אוזן נהג מונית ונשמה טובה"

מיקוד חינוכי- נתינה, רושם ראשוני, אמפטיה.

1. שיתוף מסך בתמונה של יקר אוזן.
2. שאלה: איך נראה לכם לפי תחושת הבטן האיש הזה? איש טוב? איש קמצן? אוהב לעזור או אולי הוא פושע?
3. הקראה של הסיפור • שיתוף מסך
4. שאלות:
  - א. אילו מחשבות עולות לכם בראש בעקבות הסיפור?
  - ב. "מרחק 5 מטרים מתקרבת לרכב נרקומנית שמבקשת כסף. מחוקה, אפורה, כבויה, כזו שבעטו בה החיים. הדילמה הקבועה, להוציא כסף, שילך לסמים." מה דעתכם על הדילמה?
  - ג. עד כמה אנחנו שופטים אנשים מרושם ראשוני?
  - ד. האם ניתן להסתמך על "תחושות בטן"?
  - ה. האם היו לכם מיקרים בהם קבעתם עמדה מהירה מדי ( לחיוב או לשלילה) ואחר כך התברר לכם שטעיתם?



# יקר אוזן נהג מונית ונשמה טובה

(פייסבוק)

10 בפברואר 2016

נוחתת הבוקר בתל אביב. בדרכי ליפו. יורדת מהרכבת. מרימה יד. באה מונית. הנהג חביב. לאן, שואל. ליפו, אומרת. לתיאטרון הסמטה. לתחושתה הוא מנסה להבין אם אני מכירה את המסלול או שאפשר להביא אותי אליו דרך אילת ולשחוט אותי. נותנת כתובת מדויקת, מראה בקיאות בחומר. הוא מפעיל מונה. עומדים ברמזור. ממרחק 5 מטרים מתקרבת לרכב נרקומנית שמבקשת כסף. מחוקה, אפורה, כבויה, כזו שבעטו בה החיים. הדילמה הקבועה, להוציא כסף, שילך לסמים. ואם אוציא, הנהג יסכים לפתוח??? היא נעצרת ליד המונית. הנהג פותח את החלון וקורא לה. בואי קחי אוכל. הוא פותח את תא הכפפות ומוציא משם שקית עם שני כריכים וירקות שאשתו הכינה לו בבוקר. קחי אוכל. זה אוכל של בית. אשתי הכינה. אין לך מה לדאוג. היא לוקחת. מבינה שיש שם שניים. מבקשת להחזיר אחד. ומה אתה תאכל??? אני אוכל הוא אומר לה. אל תדאגי. לבריאות. והיא מסתכלת אליו, מגישה לו כריך אחד בחזרה ומשכנעת שיקח. הוא מסרב. תאכלי ממי. ואתה??? איך תאכל??? אני אוכל הוא שוב אומר. היא מתכופפת לאוטו ושואלת. אתה מבטיח לי שתאכל. אתה מבטיח???

רמזור הופך ירוק. הוא מבטיח לה ונוסע.

אני בוכה.

לא מסוגלת להפסיק...

דאגה הדדית של שני זרים וכריך.

אתה איש מקסים, אני אומרת... וגם הרסת לי את האיפור בעיניים.

הוא נבוך...

אל תבכי ממי, הוא אומר, הנה פיצוי... ופותח לי חפיסה של בזוקה, שיהיה לך מתוק.

קשקשנו קצת...

קוראים לו יקר אוזן.

לא פלא שקראה לך יקר אמא שלך...

והוא מחייך.

פורש את משנתו על החיים בדקות שנותרו לנו בנסיעה. כמה אוהב את אשתו, חגג איתה עכשיו 30 שנה.

"כי מה בסופו של יום... מה זה משנה מי אתה ומה אתה עושה, לאן אתה הולך בסופו של יום? הביתה, לישון".

האיש היקר הזה פתח לי את הלב על הבוקר...

איש יפה יפה...

עכשיו תעשו כמו שנהוג פה...

תשתפו.

תזמיני אותו לנסיעות בתל אביב והמרכז, כי הוא משלנו.

מהטובים.

מאלה עם הלב...

ולאלה הכי מגיע!!!

ותמסרו לו דש מהילה שבכתה לו במונית הבוקר.

הוא הרשה לי לצלם ולפרסם את הטלפון שלו

תעשו מה שצריך... יקר אוזן, נהג מונית ונשמה טובה 0523686997

